

DR Congo-België: eindelijk een jubeljaar!



**19 juni 2010
verzoenings-
bijeenkomst**



**Theater Saint-Michel,
1040 Brussel**

Verzoening en herstel tussen het hart van Afrika en het hart van Europa

Naar aanleiding van de viering van de **50-jarige onafhankelijkheid** van Congo (RDC) op 30 juni 2010 is het hoog tijd om eens de relatie tussen Congo en België fundamenteel, in de diepte, gezond te maken. De relatie tussen onze beide landen was er altijd één van spanning, soms meer, soms minder. En toch zijn en blijven beide landen met elkaar verbonden door hun **gemeenschappelijke geschiedenis** en door vele gezamenlijke belangen.

Een diepgaande verzoening kan niet plaatsvinden zonder dat er waarheid op tafel komt: de pijnlijke zaken van het verleden moeten ook benoemd kunnen worden. België heeft het nodig om haar eigen verleden onder ogen te zien en **verantwoordelijkheid op te nemen** voor het onrecht dat geschied is. Beide landen dragen de last van dit onverwerkte verleden met zich mee en moeten dit in het licht brengen om elkaar in de toekomst recht in de ogen te kunnen kijken. In het Oude Israël bestond de unieke wet van **het jubeljaar**: elke 50 jaar werden alle schulden kwijtgescholden en slaven vrijgelaten. Een nieuwe toekomst was mogelijk door een definitieve streep te trekken onder het verleden.

Wij geloven in een nieuwe toekomst waarin België en Congo hun moeilijke verleden achter zich kunnen laten, als gelijkwaardige partners met elkaar kunnen optrekken, omdat zij elkaar nog altijd veel te bieden hebben.

Dit verzoeningsinitiatief is een uitloper van het "**Europe-Africa Reconciliation Process**", dat startte in 1999, en waarbij tweemaal een Belgische delegatie voor een verzoeningsconferentie naar Kinshasa geweest is (2006 en 2008). Het wordt gedragen door een platform van verschillende christelijke kerken.

Op 19 juni zal tevens een plechtige **oproep** gelanceerd worden **aan de Belgische regering en het koningshuis** om officiële en publieke excuses aan te bieden aan Congo voor het aangedane onrecht tijdens de kolonisatie (1885-1960) en erna.

En tegelijk met de verzoening willen we als Belgische christenen aan Congo **de grootst mogelijke liefdegift** (project "LOVE CONGO 2010") schenken ten voordele van Stichting "El Shaddai" (schoolgeld voor Congolese jongeren): zie www.elshaddai.be.

Verzoeningsbijeenkomst: 14.00u – 17.00u: in **Theater Saint-Michel** (*Boulevard St-Michel, Rue Père Eudore Devroye, 2, 1040 Etterbeek - metro Montgomery, Thieffry, tramhalte Boileau*).

Gevarieerd programma met verschillende sprekers uit België en Congo, zangkoren (Chris Christensen en Chorale La Louange), optreden van Pie Tshibanda, en met aanwezigheid van politici en hooggeplaatsten.



Organisatie: Comité Réconciliation Congo-Belgique

Website: www.pray4belgium.be/nl-verzoening

Inlichtingen: Philip Quarles van Ufford, 055/303925; Ignace Demaerel, 02/2452512