

Gebedsketting: bidden voor de 'berg' van economie en financiën

Gebedsnetwerk.be, mei 2020

door Hélène Dekker



De 'economie' (van het Griekse 'oikonomía') verwijst etymologisch naar 'het beheer van het huis'. Algemeen gesproken houdt de economie zich bezig met de productie, de verdeling en de

consumptie van de rijkdommen van een samenleving (hulpbronnen, goederen en diensten). Het omvat de handel en uitwisseling van deze rijkdommen. Sommige mensen definiëren economie ook als 'het beheer van schaarste', een interessante definitie omdat schaarste in de tijd varieert: wat vandaag zeldzaam is, is niet langer financieel kapitaal, maar de natuurlijke hulpbronnen...

Verschillende soorten economieën

De economie (als 'beheer van een huis') dekt niet slechts één realiteit: verschillende soorten beheer zijn mogelijk en de grootte van dit 'huishouden' kan variëren. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen: lokale economie, Europese of mondiale economie; (ultra)liberale economie, marxistische of sociale economie, groene economie; lineaire economie of circulaire economie...

In de loop der eeuwen is 'de juiste manier om het huis te besturen' (of het nu gaat om de uitgaven voor een gezin, een land, een groep van naties of de planeet) gevarieerd en onderwerp geweest van intense discussies: van Adam Smith's rechtse theorie van de 'onzichtbare hand' (waar vraag en aanbod elkaar op miraculeuze wijze in evenwicht houden) tot de linkse marxistische theorie waar een sterk regime zorgt voor een rigoureuze verdeling van de goederen onder allen voor het geluk van het volk. Dat heeft tot gevolg dat de berg van de economie nauwe banden heeft met de berg van de politiek.

Kernpunten en sleutelverzen

Het vermogen om letterlijk rijkdom te creëren door middel van inventiviteit, ondernemerschap, creativiteit en arbeid is een geschenk van God en een universele menselijke neiging. De markten en economische systemen die ontstaan wanneer mensen vrij zijn om te kopen en te verkopen, worden de voorziening/provisie van een natie. Dit omvat zowel boerderijen als kleine ondernemingen en grote bedrijven.

De grote uitdaging is de juiste verdeling tussen allen: sociale rechtvaardigheid tussen arm en rijk. God wil geen armoede, maar als rijkdom een afgod wordt en mensen wegleidt van God, straft Hij ze vaak met armoede.

Natuurlijk is deze berg vatbaar voor corruptie, door afgoderij en liefde voor geld, hebzucht en begeerte. In antwoord hierop moet de Kerk haar verantwoordelijkheid nemen om degenen die geroepen zijn om 'in de wereld' te werken, in de publieke sfeer, te trainen om zaken te beheren en leiderschap uit te oefenen met integriteit en

eerlijkheid. Wij geloven dat het Gods wil is dat Zijn volk (en alle volken) voorspoedig zijn en dat zij een deel van hun rijkdom mogen gebruiken om de uitbreiding van het Koninkrijk van God te financieren.

De economie verschijnt vroeg in de menselijke geschiedenis en vanaf het begin in de Bijbel: "En God zegende hen, en God zei tot hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!" (Genesis 1:28). Over de vertaling van dit woord 'onderwerpen' is veel discussie geweest; het Hebreeuwse woord 'Kabash' is nauw verwant aan 'kebes' (wat lam, schaap betekent). God zou de mens dus hebben opgedragen om de aarde te 'herderen' (hoeden, beheren), niet om haar te exploiteren - wat enorme gevolgen heeft voor de ongebreidelde uitbuiting van natuurlijke bronnen.

Haggai 2:7-9 is een ander belangrijk vers met betrekking tot de economie van het Koninkrijk: "*Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid... Van Mij is het zilver en van Mij is het goud*"

Exodus 22:25: "*Als u iemand van Mijn volk, een van de armen onder u, geld leent, dan mag u zich niet als een schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen.*"

Hebreeën 13:5: "*Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.*"

God wil niet dat er buitensporig veel geld wordt verzameld: Hij had voorzien in de herverdeling van bezittingen om de zeven jaar (Leviticus); financiële obesitas is ongezond, net als lichamelijke obesitas.

Belangrijkste tegenstander op deze berg: Mammon

Laten we opmerken dat geld als zodanig niet het probleem is, maar de liefde voor het geld, het feit dat men er een afgod van maakt: dit leidt tot een hart dat verdeeld is tussen 'twee goden', twee koninkrijken:

1 Timoteüs 6:10: "*Want "geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken."*

Lucas 16:13-14: "*Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.*"

Betrokken partijen op deze berg

- De federale minister van Financiën en zijn administratie, FOD Financiën
- 3 regionale begrotingsministers en hun administraties
- Het Belgische Rekenhof en zijn verslagen, die een schat aan informatie verschaffen over het beheer van de overheidsrekeningen
- Kamers van Koophandel van het land en werkgeversverenigingen, VBO, VOKA, UWE, BECI

+ Aangezien in ons land ook de hoofdzetel van de Europese instellingen is gevestigd: de Europese Commissie, DG Grow en de Europese Raad van ministers van Economische Zaken en Financiën.

Gebedspunten

1. Bid voor de integriteit, eerlijkheid en bescherming van degenen die deze berg bezetten en regeren; mogen de bijbelse principes hen leiden.
2. Bid voor de bestuurders (zie boven), ministers, besluitvormers: voor wijsheid, voor een rechtvaardiger en sociale economie, zodat de rijken niet steeds rijker worden en de armen niet steeds armer.

Bid dat de mannen en vrouwen die geroepen zijn om te werken in de zakenwereld en de financiële wereld een openbaring krijgen van hun roeping, erop reageren en hun werk zien bloeien.
3. Bid dat christelijke leiders zullen opstaan op deze economische berg. Bid voor marktleiders, voor Jozefs die kunnen helpen bij de voorbereiding van de 'graanvoorraden', vooral in tijden van crisis (bijv. post-covid 19).
4. Bid tegen fraude en oneerlijke praktijken die onrechtvaardigheid en onderdrukking in onze samenleving in stand houden, tegen de handel in drugs, alcohol, seks... Bid dat de bolwerken die deze sectoren in stand houden, in elkaar zullen storten.
5. Bid voor een goede verdeling van het werk en de banen in onze maatschappij (te veel stress en burnout aan de ene kant, te veel werkloosheid aan de andere kant): dat jobs 'leefbaar' zijn, combineerbaar met het gezinsleven; bid tegen het uitbuiten (leegzuigen) van menselijke hulpbronnen.
6. Bid voor Kamers van Koophandel, Rotary kringen, Lions Club, Kiwanis. Mogen degenen die op zoek zijn naar meer invloed via deze kringen God ontmoeten (Rotary, Lions, Kiwanis zijn vaak wervingsplaatsen voor de vrijmetselarij).
7. Bid dat christenen hun financiën in het Koninkrijk van God ruimhartig zullen zaaien, vrij van mammon zullen zijn en zullen investeren in christelijke projecten.

Wat inspirerende lectuur (door christelijke economen):

- in het Frans: het werk van Esther Duflo, Nobelprijswinnaar economie 2019 en protestants, o.a. haar boek 'Economie utile pour des temps difficiles'
- in het Nederlands: 'Economie van het Genoeg' door Prof. Bob Goudzwaard, www.socialealliantie.nl/images/pdf/economie-van-het-genoeg.pdf
- in het Engels : de werken van Bruno Roche en Jay Jakub en het Center for Economics and Mutuality.

+ Als je een beginner bent: de klassieker Economics for Dummies.

Welkom op deze berg van de economie, die zoveel behoefte heeft aan klimmers!