



30 DAGEN

G E B E D

VOOR DE MOSLIMWERELD

22 MAART - 20 APRIL 2023

Met vreugde bidden voor moslims

Ramadan! Een mooie maand om weer eens extra stil te staan bij al die moslimvolken die Jezus nog niet kennen. Laten we voor hen in de bres staan en hen bij Gods troon brengen.

Een verhaal uit de Bijbel wat ons erg aanspreekt is het verhaal van koning Josafat in 2 Kronieken 20. Daar willen de Moabieten en Ammonieten koning Josafat aanvallen. Josafat krijgt het benauwd en vraagt God om hulp. Hij zegt dat hij niet weet wat hij moet doen maar dat zijn ogen op God gevestigd zijn. Dan staat Jachaziël, een leviet, op en zegt dat ze niet bang hoeven te zijn. Het is niet hun strijd, maar Gods strijd. Ze moeten hen tegemoet gaan en rustig afwachten.

De volgende dag gaan ze naar de plek waar de slag geleverd wordt. Josafat spreekt het volk toe dat ze op God moeten vertrouwen. En hij wijst zangers aan, om God te prijzen, die vooraan lopen de vijand tegemoet. In vers 22 staat: "Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de HEER ervoor dat de Ammonieten en Moabieten werden verslagen."

Daar kunnen wij ook iets uit leren. Het is niet onze strijd, maar Gods strijd. Wij mogen onze positie innemen en beginnen met God groot te maken, net zoals de Judeeërs in de tijd van koning Josafat. Jubelend en vol vreugde onze lofzang aanheffen en de moslimvolken bij Gods troon brengen. En dan vol verwachting uitzien naar wat onze Vader gaat doen.

Michel en Ysalin*

werkers van Frontiers in het Midden-Oosten

Opties om mee te doen

- Gebedsgids
- PDF
- Gebedspunten via WhatsApp (verkorte versie van de gids)
- Online gebedssamenkomsten
- De gids als leesplan op YouVersion (Nieuw!)

Meld je aan voor de online gebedssamenkomsten:



frontiers.nl/samen-bidden

**Uit veiligheidsoverwegingen niet hun echte naam*

Welkom bij 30 Dagen Gebed voor de moslimwereld 2023

Bidden met vreugde

We hebben de laatste jaren te maken gehad met uitdagende situaties. De wereldwijde en lokale invloed van het coronavirus, oorlogen, inflatie en andere dreigende crises kunnen ons overweldigen. We kunnen ons soms voelen als de schrijver van Romeinen 8:26 die bekende: “En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.”

30 Dagen Gebed stelt de inhoud van de gids altijd een paar maanden van tevoren samen, zonder te weten wat er in de wereld gaande is tijdens de volgende ramadan. Dit jaar besloten we daarom om het thema van onze gebeden voor de moslimwereld niet te richten op tragedies en uitdagingen, maar op hoop en vreugde. We blijven bidden voor de noden van moslimvolken, maar ook vertellen over goede dingen die gebeuren in de moslimgemeenschappen.

We doen dit in de vorm van getuigenissen van nieuwe gelovigen en kerkplanters. Je leest ook over gemeenschappen die samenwerken om hun leefomstandigheden te verbeteren en families die investeren in hun toekomst. We ontmoeten individuen die moed en vriendelijkheid laten zien en groepen die zich erop hebben gericht

om anderen te zegenen. We zullen dankzeggen voor wat de Heer heeft gedaan en Hem vragen om meer van Zijn goedheid te laten zien in de moslimwereld.

“Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het Goede Nieuws. Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.”

Filippenzen 1:3-6

Over 30 Dagen Gebed voor de moslimwereld

April 1992 verzamelde een groep christenen van een wereldwijde zendingsorganisatie zich bij de Rode Zee in het Midden-Oosten. De ramadan was net voorbij. Tijdens het gezamenlijke gebed voelde deze groep mannen en vrouwen dat God hen opriep om meer aandacht te geven aan Zijn liefde voor de moslimwereld. Degenen die betrokken waren bij deze ontmoeting, beschrijven een openbaring in de vorm van een heldere boodschap die hen oproeg om de moslimwereld te omarmen in al zijn verscheidenheid. Moslims te zien zoals God hen ziet, als Zijn geliefde schepselen. Ze wijden zich toe aan deze boodschap en begonnen met een tijd van 30 dagen bidden en vasten voor de moslimwereld.

Sindsdien wordt er voor elke ramadan een gebedsgids gemaakt om christenen te helpen bidden voor moslims. Het doel is om zich te richten op het zegenen van moslimvolken en christenen te helpen om meer begrip en liefde te hebben voor moslims wereldwijd. Christenen die in moslimgemeenschappen werken, wordt gevraagd om te delen wat de noden zijn in deze gemeenschappen en om verhalen die inspiratie geven voor gebed. Een team wordt gevormd om de distributie te coördineren naar een toenemend aantal landen. De vertaling wordt gerealiseerd in meer dan 40 talen om zo een wereldwijde gebedsbeweging te creëren.

Er zijn christenen van verschillende organisaties, kerken en bedieningen betrokken bij het tot stand komen van de gebedsgids, met ieder jaar vele honderdduizenden deelnemers in gebed.

Door ons gebed mogen we samenwerken met God en lees je de vrucht van meer dan 30 jaar voorbede. Jouw deelname, gebeden en navolging van een woord dat 30 jaar geleden werd gesproken heeft de wereld voor altijd veranderd.

Hoe kan je bidden?

30 Dagen Gebed is opgericht door een groep mensen die zich hebben toegewijd aan het delen van de liefde van Christus met moslims. Hier volgt een aantal Schriftgedeelten als voorbereiding op je tijd van gebed.

- We geloven dat Jezus de Redder van de wereld is. Hij heeft verzoening met God voor alle mensen mogelijk gemaakt. Johannes 14:6, Handelingen 4:12, 2 Korintiërs 5:18-19

- Elk mens is gemaakt naar het evenbeeld van God en is daarmee van onschatbare waarde en betekenis. Genesis 1:26-28
- God houdt van moslims en wil dat niemand verloren gaat. 1 Timoteüs 2:4, 2 Petrus 3:9, Johannes 3:16
- Als volgelingen van Jezus nemen we Zijn opdracht om God en onze naaste lief te hebben serieus. Moslims zijn onze naasten en een manier om hen lief te hebben is door een zegen te bidden over hen, hun families en hun gemeenschappen. Matteüs 22: 37-39
- Jezus draagt ons op om iedereen lief te hebben, zelfs mensen die ons pijn doen, en voor hen te bidden. Matteüs 5:44
- Onze voorbede voor moslims moet voortkomen uit liefde. Ons voorbeeld is Jezus, die ons liefhad, terwijl we nog zondaren waren en voor ons stierf. Romeinen 5:8
- Wanneer we Gods liefde ontvangen, geeft Hij ons liefde voor alle anderen. Hij stelt ons in staat om de grote opdracht te volbrengen om God en onze naaste lief te hebben. We zijn niet geroepen om te oordelen, bang te zijn, te haten of op een manier om te gaan met moslims die in strijd is met het Koninkrijk van God. We moeten eenvoudigweg liefhebben, leven zoals Jezus ons heeft opgedragen, bidden en vertrouwen dat God door zijn Heilige Geest mensen tot Hem zal trekken. Galaten 5: 22-23; Johannes 6:44; 12:32; 16:8; 1 Korintiërs 13.



Waar brengen onze gebeden ons?

- | | | | |
|----|-----------------------|----|-------------|
| 1 | Verenigd Koninkrijk | 21 | Pakistan |
| 2 | België | 22 | - |
| 3 | Oekraïne | 23 | Afghanistan |
| 4 | Europa | 24 | Kaukasus |
| 5 | Iran | 25 | Oostenrijk |
| 6 | Kameroen | 26 | Maleisië |
| 7 | Nederland | 27 | - |
| 8 | Burkina Faso | 28 | - |
| 9 | India | 29 | - |
| 10 | Indonesië | 30 | - |
| 11 | - | | |
| 12 | Saudi-Arabië | | |
| 13 | Gabon | | |
| 14 | Jordanië | | |
| 15 | Guinea | | |
| 16 | Arabisch Schiereiland | | |
| 17 | Syrië | | |
| 18 | Jemen | | |
| 19 | Ethiopië | | |
| 20 | Burkina Faso | | |



Laten je gebeden geleid worden door de liefde van Jezus en de inspiratie van de Heilige Geest, wanneer je dit jaar deelneemt aan 30 Dagen Gebed voor de moslimwereld.

frontiers.nl/samen-bidden

Liefdadigheid door moslims in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk leven ongeveer 3,4 miljoen moslims, de meesten in Engeland. De meerderheid komt uit Zuid-Azië, anderen uit Afrika, het Midden-Oosten, Centraal-Azië en Europa. De moslimgemeenschap is geïntegreerd en betrokken bij de Britse samenleving.

Tijdens de COVID-19 pandemie, waren Britse moslims de eersten die reageerden. Ze boden moskeeën aan als testcentra of mortuarium. Ook zamelden ze geld in voor begrafenissen en brachten ze eten rond naar mensen in quarantaine.

Saira, een moslimvrouw uit Birmingham, hielp met het bezorgen van voedselpakketten. Ze merkte dat ze hierdoor minder bang werd.

“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.”

1 Timoteüs 2: 1, 3-4

“Het was iets wat ik kon doen om te helpen, terwijl er zoveel was dat ik niet kon doen. Het was bemoedigend om te zien dat mensen samen de meest kwetsbaren gingen helpen.”

Op dit moment zorgen de stijgende kosten nog steeds voor problemen in het Verenigd Koninkrijk. Moslims helpen hun gemeenschappen met voedsel voor de iftar*. Juist in een periode waarin men meestal samenkomt, zorgt een tekort aan financiën ervoor dat mensen vereenzamen. Het is juist nu belangrijk om liefdadigheid te tonen.

* *De iftar is de maaltijd waarmee tijdens de ramadan na zonsondergang het vasten wordt verbroken.*



Gebedspunten

Bid dat Britse moslims die moeite hebben om financieel rond te komen, in contact komen met hulpbronnen.

Bid dat christenen samenwerken met moslims en vrijgevig zijn bij het ondersteunen van moslimgezinnen tijdens de ramadan.

Bid dat moslims goede relaties hebben met christenen en bid voor mogelijkheden om hun gemeenschappen te dienen.

Ontmoetingen met moslims in de Belgische gezondheidszorg

*“Bedankt voor het luisteren naar mijn verhaal...
je bent de eerste persoon met wie ik dit heb kunnen delen.”*

*“U bent christen, ik ben moslim,
maar ik vraag dat u bidt voor mijn gezondheid.”*

Enkele getuigenissen van mooie ontmoetingen van christelijke zorgverleners met moslimpatiënten in een Belgisch ziekenhuis.

Volgens de islam is ziekte niet een straf van God, maar eerder een beproeving. Tegelijkertijd biedt het ook de mogelijkheid tot vergeving van zonden. Daarom zal de familie van een patiënt alles doen om hun geliefde bij te staan in zijn/haar beproeving. Dit wordt speciaal gedaan door verzen uit de koran voor te lezen, door gebeden uit te spreken, door regelmatig bezoeken te brengen en indien mogelijk de zorg zelf in handen te nemen. De bedoeling is dat de patiënt de moed niet opgeeft

maar zich vasthoudt aan het geloof. De salat, het dagelijks gebed, blijft verplicht zelfs in geval van ziekte, alhoewel een verkorte versie toelaatbaar is. Komt een moslim te sterven dan moeten de rituele wassing en islamitische begrafenis zo snel mogelijk plaatsvinden. In België hebben veel moslims een repatriatie verzekering zodat zij verzekerd zijn van een eeuwige rustplaats in hun land van herkomst.

*Dit is een bijdrage van Mahabba België
www.mahabba.be*



Gebedspunten

Bid voor de moslimpatiënten in de Belgische ziekenhuizen, dat zij de troost en kracht van Gods Geest mogen ontdekken in hun kwetsbaarheid.

Bid voor de christelijke zorgverleners in de Belgische ziekenhuizen, dat zij Goddelijke wijsheid mogen ontvangen om met liefde en fijngevoeligheid de hoop van Christus te delen.

Bid voor de patiënten die Jezus kennen en volgen, dat zij te midden van hun kwetsbaarheid een getuige mogen zijn voor zowel andere patiënten als zorgverleners.

Moslims in Oekraïne

In de Oekraïne, een orthodox christelijk land, is 1% van de bevolking moslim. Maar sinds het in februari 2022 door Rusland werd aangevallen zijn moslims begonnen Oekraïners te helpen.

De meeste moslims in de Oekraïne behoren tot Turkse volken, zoals de Krim-Tartaren die bekend zijn met conflicten in hun thuisland. Tsjetsjeense moslims hebben ook een oorlogsgeschiedenis met Rusland, waardoor ze naar Oekraïne zijn getrokken. De recente Russische inval is een vervolg van historische conflicten.

Moslims deden vorig jaar hun best om te midden van de aanvallen de ramadan te vieren. Ze werden geconfronteerd met een tekort aan voedsel. Er zijn verhalen van

mensen die anderen hielpen te ontsnappen en zorgden voor de achterblijvers.

De oorlog heeft gezorgd voor een stijging van de graanprijzen, omdat wereldwijd het meeste graan in de Oekraïne groeit. Dit raakt moslimlanden als Tunesië, Libanon, Pakistan en Egypte, die de grootste importeurs zijn.

Vorig jaar viel de ramadan aan het begin van het conflict. Sommige moslims voelden zich geleid om met hun *zakat* Oekraïense vluchtelingen te helpen. *Zakat* is een gift die moslims als jaarlijkse liefdadigheid geven, doorgaans 2,5% van hun inkomen, zoals wij tienden geven. Dit jaar gaan ze hier mogelijk mee door voor de noden die door de oorlog ontstaan.

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

Johannes 16:33



Gebedspunten

Bid voor moslimvluchtelingen uit de Oekraïne, dat ze veiligheid vinden in hun nieuwe woonplaatsen en dat ze hulp krijgen om hun leven weer op te bouwen.

Bid dat moslims in de Oekraïne en Rusland de verlossing mogen vinden bij de Vrededorst.

Bid voor christenen die Oekraïense moslims helpen om te voorzien in een toevluchtsoord, hulp, hoop en het Goede Nieuws.

Voetbal verbindt moslims en christenen in Amsterdam

Jan en Mohammad delen na hun voetbalwedstrijd koude drankjes en snacks uit. Ze maken deel uit van een groep jonge mannen die elkaar regelmatig ontmoeten om te voetballen. Het team bestaat uit spelers van verschillende etnische achtergronden, allen uit dezelfde buurt in Amsterdam. Ze delen een passie voor dit mooie spel. Jan is een Nederlandse christen, Mohammad is moslim en emigreerde als kind vanuit Marokko naar Nederland.

De twee mannen spreken zelden over hun geloof, behalve om elkaar het beste te wensen op religieuze feestdagen. Maar wanneer we Jan vragen naar de rol van moslims in de Nederlandse samenleving, wijst Jan naar zijn vriendschap met Mohammad. "Sommige mensen denken dat moslims het land willen overnemen,"

"Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: "Heb uw naaste lief als uzelf;"

Galaten 5:14

zegt hij. "Maar geen van de moslims die ik ken hebben de intentie om hun geloof op te dringen aan anderen. Net als ik willen ze gewoon in vrede leven."

Studies hebben uitgewezen dat persoonlijke relaties met moslims de belangrijkste factor zijn voor niet-moslims om een positieve kijk op moslims te krijgen. In West-Europa zijn tegengestelde meningen over immigratie en integratie van moslimculturen belangrijke punten geworden in politieke campagnes. Hierdoor nemen nationalisme en racistische ideologieën zorgwekkend toe. Maar volgelingen van Christus die bevriend zijn met moslims, zijn beter geïnformeerd en zullen minder snel worden beïnvloed door stereotypes en retoriek.



Gebedspunten

Moslims vormen 6% van de bevolking van West-Europa. Bid dat ze sterke vriendschappen krijgen in hun omgeving en een zegen zijn voor hun thuisland.

Bid voor immigrantengezinnen die zich aanpassen aan culturele veranderingen in Europa.

Bid dat christenen in Europa een standpunt innemen tegen racisme en haat, en getuigen zijn van de liefde van Jezus.



Scan de QR code om onze
maandelijkse gebedsgids
te ontvangen!



محبة
MAHABBA
Bidden voor moslims

Een project van Gave Veste België



**Evangelië
& Moslims**

Bid mee voor moslims in Nederland!

Gebruik onze
gebedskalender
voor christenen
om tijdens de
Ramadan te bidden
voor moslims in
Nederland.



Lees meer en
download op:

www.evangelie-moslims.nl/ramadan

Gods missie brengt mensen samen



Groei van de kerk in Iran

Wat een vreugde, toen bekend werd dat het niet langer strafbaar is om het christendom te prediken in een huiskerk in Iran. Laleh werd een volgeling van Jezus door christelijke programma's op satelliettelevisie. Toch heeft ze altijd het gevoel dat ze haar geloof geheim moet houden. Ze voelt zich niet op haar gemak als ze er met vreemden over praat. Haar enige contact met andere christenen is in de huiskerk in een nabijgelegen stad. Een aantal van hen zit in de gevangenis omdat ze het Goede Nieuws deelden. Zal dit ooit veranderen?

In de Islamitische Republiek Iran stond op het bekeren van een moslim tot voor kort de doodstraf. Eind 2021 verklaarde het Iraanse Hooggerechtshof dat het niet illegaal is om het christendom te prediken, al wordt deze wet niet consequent gehandhaafd.

“Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.”

Johannes 8:31-32

Dit was een grote omslag in een land dat berucht is om het vervolgen van religieuze minderheden. De autoriteiten hebben geprobeerd een fundamentalistische islam erdoor te drukken. Maar vanwege het corrupte politieke systeem, heeft dit er volgens sommigen juist voor gezorgd dat minder Iraniërs de islam aannemen. Recente onafhankelijke studies bevestigen christelijke rapportages over de groei van de kerk in Iran. Er zouden ruim een half miljoen christenen in Iran zijn. Waarschijnlijk zijn het er veel meer, omdat de meeste christenen nog in het geheim naar besloten samenkomsten gaan.



Gebedspunten

Bid dat christenen in Iran goede materialen hebben voor groei in discipelschap. Veel christelijke leiders zijn gevangen gezet of het land ontvlucht en materialen zijn moeilijk verkrijgbaar.

Bid dat Iran volledige religieuze vrijheid biedt aan alle burgers.

Bid dat meer moslims in Iran in contact komen met Jezus en in Zijn vrijheid mogen gaan wandelen.

Weetje: In Iran is Noroez is het grootste feest van het jaar. Lees er hier meer over: frontiers.nl/blog/een-recept-met-een-verhaal/

Getuigen van Jezus door goede en eerlijke medische zorg in Kameroen

Musa komt uit een moslimgezin. Maar toen zijn gezin medische hulp nodig had, gingen ze naar een christelijk ziekenhuis. Bij de geboorte van zijn zoon zorgden christelijke verloskundigen goed voor zijn vrouw. Het ziekenhuis zorgde evenzo voor een neef die medicatie en counseling nodig had voor HIV.

Musa vond dat hij geluk had met een medisch centrum in de buurt. In Kameroen zijn minder dan vijf verpleegkundigen beschikbaar per 10.000 inwoners en twee keer zo weinig artsen. Gezondheidscentra van andere religieuze organisaties bieden de nodige hulp aan

alle mensen uit de regio. Zij voorzien in 40% van de medische zorg in Kameroen.

Musa merkte dat er door corruptie geen goede medische zorg te krijgen is in staatsziekenhuizen. Hij was onder de indruk van het werk van de verpleegkundigen in het christelijke ziekenhuis en van hun geloof dat hen motiveerde. Na enige tijd leerde Musa de hulp priester in het ziekenhuis kennen en zag hij de Jezus film. Uiteindelijk gaf hij zijn leven aan Jezus.

“De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het Goede Nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.”

Lukas 4:18-19



Gebedspunten

Bid voor christelijke gezondheidscentra in Kameroen. Bid voor veiligheid op afgelegen plekken. Bid voor voldoende benodigdheden om te voorzien in goede zorg.

Twee derde van de bevolking van Kameroen is christen, de rest is vooral moslim of heeft een traditionele religie. Bid dat samenwerking leidt tot verbeterde toegang tot gezondheidszorg, en andere diensten die hun land tot bloei brengen.

Bid dat moslims een ontmoeting met Jezus krijgen door hun ervaringen in christelijke gezondheidscentra en in contacten met christelijke werkers.

Marokkaanse migranten in Nederland

Als Amazigh (Berber) in het achtergestelde Rif-gebied van Noord-Marokko, maakte Nabil weinig kans om een bestaan op te bouwen. Daarom kwam hij naar Nederland. Hij ontdekte dat de islam aan zijn volk was opgelegd door de Arabische overheersing van de oorspronkelijke bevolking van Amazighen.

Dat maakte hem kritisch naar de islam. Hij zocht op allerlei manieren naar vrede en geluk, maar vond die niet. Hij raakte aan de drugs en leefde een jaar lang een goddeloos bestaan. Ook dat bracht geen geluk, hij was wanhopig.

Een christen sprak hem op straat echter aan en vertelde over Jezus. Hij werd opgevangen door christenen en kwam tot geloof.

De stichting Evangelie & Moslims heeft ieder jaar ook een lijst met gebedspunten om naast deze internationale gebedsgids te gebruiken en zo ook gericht voor moslims in ons land te bidden.

Nu volgt hij de Filippus-opleiding tot evangelist. Nabil wil niet dat andere Marokkanen zo lang moeten zoeken voordat ze Jezus vinden, want voor hem was het bijna te laat. Er wonen in Nederland ongeveer een half miljoen mensen met een Marokkaanse achtergrond. Slechts een heel klein aantal van hen is tot geloof in Christus gekomen. Veel Marokkanen komen tijdens hun studie of op hun werk in nauw contact met christenen. Toch zijn er maar heel weinig christenen die in zulke situaties vrijmoedig over Jezus spreken en hun Marokkaanse collega of medestudent uitnodigen om mee te gaan naar een christelijke samenkomst. Wat houdt hen tegen?

*Dit is een bijdrage van Evangelie & Moslims
www.evangelie-moslims.nl*



Gebedspunten

Dank God voor de Marokkaanse gelovigen en bid dat veel meer Marokkanen Christus vinden en een warme christelijke gemeenschap waar ze welkom zijn. (Openbaring 3:8)

Bid dat Nederlandse christenen die op school, op hun werk of in de buurt contact hebben met Marokkanen, vrijmoedig getuigen van Jezus. (Romeinen 15:20)

Bid voor de Marokkaanse gelovigen in Nederland. Zij organiseren iedere maand een samenkomst in Amersfoort, waar zoekende moslims welkom zijn. (Handelingen 11:20-21)

NU OOK IN HET NEDERLANDS!

DOWNLOAD DE APP

en bid elke dag

voor een onbereikt volk

13 september

Kota Pahlawan

(Soerabaja, Indonesië)

Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 1 Johannes 4:6-7

Kota Pahlawan betekent "heldenstad". De Slag van Soerabaja, waardoor de Indonesische onafhankelijkheid ondersteund werd, is hier gevochten. In Soerabaja is ook de grootste brug van Indonesië te vinden. Het verbindt Java en Madura en heet Soeramadu Brug. Bidden jullie mee dat de Heer meer werkers naar Soerabaja zendt om de brug te zijn voor de mensen van Soerabaja om de Heer te ontmoeten?

SHARE



Scan de QR code of zoek
op *Priority 100 Prayer*



Gemengde huwelijken in Burkina Faso

De kerk groeit het hardst in Afrika. Naar schatting wonen in 2060 ruim 40% van christenen wereldwijd in Sub-Sahara-Afrika.

Eén studie voorspelt dat het aantal christenen in Burkina Faso het snelst zal groeien. Momenteel is 62% van de bevolking moslim, maar het aantal christenen groeit en ligt nu op 22%. Een aantal van hen komt uit landen als Syrië of Libanon. De meesten zijn ex-moslims die gekozen hebben om Jezus te volgen.

Conflicten tussen politieke groepen hebben geleid tot geweld en het land bijna verscheurd. Burkina Faso kent van oudsher een tolerantie voor religieuze

diversiteit en huwelijken tussen mensen van verschillende religies zijn heel gewoon.

Aziz en Esther zijn zo'n koppel die elkaar op de universiteit leerden kennen. Ondanks bedenkingen van hun families, zijn ze al elf jaar getrouwd. Toen ze trouwden was Aziz moslim en Esther christen. Na de geboorte van hun eerste kind, hebben ze serieuze gesprekken over hoe ze hun kinderen in het geloof wilden opvoeden. De manier waarop Esther vol geloof Bijbelverhalen aan haar kinderen vertelde en hoe ze hen onderwees over Jezus, sprak Aziz ook aan. Voordat hun derde kind werd geboren, besloot hij om Jezus te gaan volgen.

“In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.”

Handelingen 9:31



Gebedspunten

Bid dat de kerk in Burkina Faso investeert in discipelschap, zodat zij kan groeien en sterk mag worden, als effectieve getuige naar moslims.

Bid dat moslims die getrouwd zijn met christenen in Jezus gaan geloven, door de liefde en het voorbeeld van hun christelijke echtgenoten.

Bid voor vrede in Burkina Faso. Voor aanhoudende godsdienstvrijheid en dat de groei van de kerk doorzet.

Afghaanse vluchtelingen in India

In en rond Delhi, India, wonen ongeveer 20.000 Afghaanse vluchtelingen. Velen van hen wachten op toestemming om in andere landen te gaan wonen. Sommigen proberen al een tijd zonder succes om elders binnen te komen. Ze mogen niet werken en het is moeilijk om hun kinderen in te schrijven voor een school.

Een groep lokale gelovigen biedt zorg aan deze families. Ze geven computertrainingen en lessen in wiskunde en Engels, maar ook onderwijzen ze vaardigheden om makkelijker werk te kunnen vinden. Ze delen ook eten, medische- en sanitaire benodigdheden uit.

Naast deze praktische hulp, wordt ook Bijbelstudie in Afghaanse talen aangeboden. Eén leider vertelt: “We

“Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op.”

Matteüs 25: 34-35

hebben goede relaties met de mensen uit deze gemeenschap en dat geeft ons de gelegenheid om het Goede Nieuws te delen. Bid dat door onze programma's, steeds meer families de liefde van Jezus mogen ervaren door christenen te ontmoeten.”

Moslims en christenen zijn beide minderheden, hoewel India één van de grootste moslimpopulaties ter wereld kent. Het toenemende hindoe-nationalisme heeft de afgelopen jaren geleid tot conflicten en geweld tussen deze groepen en bedreigt de vrede van het hele land.



Gebedspunten

Bid voor vrede in India: dat de overheid vrijheid van religie zal toestaan en dat de verschillende religieuze groepen in vrede zullen leven.

Bid voor christenen, zoals deze groep, die vrijmoedig Christus dient en Zijn liefde toont aan moslims in India.

Bid voor Indiase moslims en moslim vluchtelingen in India dat ze de liefde van Christus ervaren en tot geloof komen.

Samen het suikerfeest vieren in Indonesië

Anwar zet de airco in zijn auto hoger. Hij zit al uren met zijn familie in de auto om Jakarta uit te komen en het verkeer zit muurvast. Hij dacht dat hij vroeg genoeg was vertrokken om het ergste te voorkomen, maar het lijkt alsof de hele stad hetzelfde idee had. Vanwege de COVID-19 beperkingen, is dit de eerste keer in twee jaar dat Anwar zijn vrouw en zonen voor Eid al-Fitr mee kan nemen naar zijn familie. De reis duurt normaal vier uur, maar dit jaar gaat het absoluut langer duren. Anwar is toch vastbesloten om te gaan, ondanks het gemopper van de kinderen op de achterbank. Hij heeft door de pandemie onder andere de begrafenis van zijn grootvader gemist. Nu is er eindelijk iets wat ze samen kunnen vieren.

“Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de HEER richt hem op.”

Psalm 37:23-24

Indonesië is het grootste moslimland ter wereld en het kent één van de hoogste besmettingsgraden van COVID-19 in Azië. Het reizen was stilgelegd om verspreiding van het virus te beperken, maar toerisme is van groot belang voor de economie van Indonesië. Nu de pandemie afneemt, herstelt zich dit.

Indonesische pelgrims waren ook de eersten die in Mekka aankwamen toen Saudi-Arabië vorig jaar meer toegang bood tot de heilige plaatsen van de Hadj. Laten we bidden dat Indonesische moslims tijdens hun reizen een ontmoeting krijgen met Christus.



Gebedspunten

Bid voor economisch herstel van Indonesië en voor moslims die werken aan vrede en voorspoed op hun eilanden.

Indonesische moslims zijn afkomstig uit verschillende bevolkingsgroepen en spreken honderden unieke talen. Bid dat er christenen zijn die elk van deze groepen kunnen bereiken in hun eigen taal.

Bid dat hele families in Indonesië tot geloof komen in Jezus.

Zegen moslims
met jouw gebed



Onze gebedsgidsen
geven je inspiratie.

frontiers.nl/gebedsgidsen



Wat is het antwoord?

De wereld is kwetsbaar. De natuur lijdt. De schepping zucht. Maar wat nog
erger is: mensen hebben geen uitzicht en geen hoop zonder Christus.

**Wil jij een deel zijn van het
probleem of van de oplossing?**

God is nog steeds aan het werk in de wereld.
Hij zoekt mensen die hun verhaal willen verbinden
aan Zijn verhaal, hun geloof aan Zijn oplossing.
Wil jij er voor gaan? Neem contact op!

*HIS MOVEMENT
YOUR STORY*

PIONEERS
NEDERLAND


/pioneersnederland

info@pioneersnederland.org • pioneersnederland.org

Saoedi's zoeken naar waarheid

Met een brede glimlach en een sprankeling in zijn ogen vertelde Mohammed zijn verhaal. Opgegroeid als moslim begon hij vragen te stellen over de islam. De antwoorden die hij kreeg bevredigden hem niet. Hij ging verder op zoek en vond de waarheid over Jezus via internet.

Mohammed stelde zijn vertrouwen op Jezus als zijn Verlosser. Met vreugde begon hij zijn familie over zijn nieuw gevonden geloof te vertellen. De familie van zijn vrouw vertelde hem dat zijn vrouw van hem moest scheiden als hij dit niet herriep. Hij hield van zijn vrouw en kinderen daarom deed hij dat, maar in het geheim hield hij vast aan zijn geloof. Toen de storm wat was bedaald begon hij online te zoeken naar broeders in de Heer.

“Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.”

Kolossenzen 3:16

Mohammed is nu onze trouwste discipel. Hij is blij dat hij deel mag uitmaken van een nieuwe familie, en dat laat hij blijken! Mohammed en ik reden door onze stad en baden dat God de harten van de mensen zou openen. De week erna kregen we er twee nieuwe broeders bij. Eén daarvan is zijn buurman.

Saoedi-Arabië is de bakermat van de islam, maar er is een groeiende ontevredenheid. Saoedi's zoeken naar waarheid buiten de islam en sommigen vinden de Weg, de Waarheid en het leven in Jezus de Messias.

Dit is een bijdrage van Pioneers Nederland
www.pioneersnederland.org



Gebedspunten

Bid voor Saoediërs dat ze de waarheid vinden: online, via de media of persoonlijk via een gelovige.

Bid dat gelovigen vertrouwen hebben om samen te durven komen voor aanbedding en gemeenschap.

Bid voor discipelschap en groei van gelovigen, voor het slechten van bolwerken in hun leven en voor een sterk fundament van Zijn kerk in Saoedi-Arabië.

Hoe belangrijk is het offerfeest?

Wanneer de Hadj, de pelgrimsreis naar Mekka, ten einde komt, vieren moslims overal ter wereld Eid al-Adha. In 2023 zal dit beginnen op 28 juni. Het is het 'offerfeest' en het herinnert aan het verhaal van Abraham en zijn bereidheid om zijn zoon te offeren.

Alle moslims doen mee aan de viering. Mensen die terugkomen van de Hadj, zullen extra geëerd worden als nieuwe 'hadji', een titel die wordt gegeven aan wie op pelgrimsreis is geweest. Op het feest wordt er een schaap of een soortgelijk dier geslacht en het vlees verdeeld. In sommige delen van het Midden-Oosten maken mensen die net terug zijn uit Mekka, handafdrukken met het bloed van het geslachte dier op de muren van hun huis als bescherming tegen het kwaad.

“Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: “Offers en gaven hebt U niet verlangd, maar U hebt Mij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden U niet.”

Hebreeën 10:5-6

Eid al-Adha is zelfs een belangrijker feest dan Eid al-Fitr, dat het einde van de ramadan markeert. In sommige landen duren de festiviteiten zelfs vier dagen. Vlees van het feest wordt gedeeld met familie, vrienden en arme mensen. Moslims vieren het feest samen, ze dragen nieuwe kleding en geven elkaar cadeaus.

Weetje: Wist je dat het offerfeest dé gelegenheid bij uitstek is voor volgelingen van Jezus om het Goede Nieuws te delen met hun moslimburen? Meer over dit feest: frontiers.nl/blog/islamitische-feestdagen/



Gebedspunten

Bid dat moslims die terugkomen van de Hadj openstaan voor de Heilige Geest in hun leven, wanneer ze terugkijken op hun ervaring.

Bid dat moslims die Eid al-Adha vieren het verhaal zullen horen van Jezus, het Lam van God.

Bid dat christenen in moslimlanden de gelegenheid krijgen om Eid samen met hun buren te vieren en kunnen delen over de liefde van Christus.

Rentmeesterschap in Gabon

Gabon, een klein land aan de westkust van Afrika, is een leider op het gebied van natuurbeheer. Het Congobekken staat bekend als 'het op één na grootste stelsel van de wereld'. Het regenwoud daar maakt namelijk, net als de Amazone, een essentieel deel uit van het wereldwijde ecosysteem.

88% van Gabon is bedekt met regenwoud dat een thuis biedt aan bedreigde diersoorten en planten. Gabon neemt het rentmeesterschap erg serieus en heeft geïnvesteerd in nationale parken, duurzaam bosbeheer en waterreservaten. Het regenwoud in Gabon absorbeert miljarden tonnen koolstofdioxide en

“Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.”

Kolossenzen 1: 15-17

beïnvloedt de regenval in de regio. Dit maakt het een cruciaal onderdeel in bescherming tegen klimaatverandering.

Ongeveer 10% van de bevolking is moslim. Het land kende diverse islamitische presidenten, sinds de president zich in 1973 bekeerde tot de islam. Veel moslims in Gabon zijn immigranten uit andere delen van West-Afrika. De meerderheid van de bevolking is christen, vooral katholiek, door de invloed van Portugese kolonisten, maar er is een klein, groeiend aantal evangelische christenen.



Gebedspunten

Bid voor de pogingen van Gabon om hun deel van het regenwoud te beheren en het ecosysteem en alle schepselen die er leven te behouden.

Bid dat moslims in Gabon die contacten hebben in heel West-Afrika, Jezus gaan volgen en hun geloof verspreiden onder hun families.

Bid dat christenen in Gabon samen met moslims werken voor het goede in hun land en effectieve getuigen zijn.

Gastvrijheid in Jordanië

Nasser is een goede huisbaas uit Amman, Jordanië. Hij geeft om zijn huurders. Tijdens de COVID19 pandemie, toen lockdowns ervoor zorgden dat mensen niet naar de supermarkt konden gaan, bood hij aan om boodschappen voor hen te doen.

Als moslim, beschouwt Nasser het omzien naar anderen als iets wat hoort bij het naleven van zijn geloof. Hierover is hij het eens met zijn christelijke buurman, Walid. Ze ontdekten een groep vluchtelingen met weinig voedsel, in een tent dicht bij hun huis. Samen kochten ze olie, meel, zout, suiker, thee, groente, fruit en vlees voor de gezinnen.

Gastvrijheid is een belangrijk onderdeel van de Midden-Oosterse cultuur. "Je kunt nooit meer geven dan een Arabier," zo luidt het gezegde. Moslims geloven dat liefdadigheid aan armen hen zal helpen

"Wie vrijgevig is voor een arme, leent aan de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden."

Spreuken 19:17

op de dag des oordeels en dat het hen zal beschermen tegen problemen. Ook is het een daad van aanbidding. Het geven van *zakat*, een percentage van het inkomen, is een verplichting, maar *sadaqah* is een vrijwillige handeling van liefdadigheid. *Sadaqah* handelingen worden uitgevoerd om God te behagen en als een daad van vrijgevigheid, compassie of geloof. Het kan gaan om financiële giften of goede daden.

Tip: Bid voor vluchtelingenkinderen uit Syrië met onze gebedsgids Kinderen van Hoop. Te verkrijgen op frontiers.nl/gebedsgidsen



Gebedspunten

Jordanië is één van de meeste verwelkomende landen voor vluchtelingen. Het vangt meer dan 750.000 vluchtelingen op, waarvan de meeste zijn gevlucht voor het conflict in Syrië. Bid voor vluchtelingen in Jordanië, die hun hele leven opnieuw moeten inrichten.

Bid voor degene, christen of moslim, die armen dienen in Jordanië en in andere delen van het Midden-Oosten. Dat ze krijgen wat ze nodig hebben om een zegen te zijn voor de armen.

Bid dat moslims in Jordanië de boodschap van Jezus en Zijn Goede Nieuws voor de armen willen aannemen.

De ontwikkeling van gezondheidszorg in Guinee

In de republiek Guinee aan de westkust van Afrika, is 85% van de bevolking moslim. Voor de onafhankelijkheid in 1958 heette het land Frans Guinee, hoewel de Franse kolonisten weinig invloed hebben gehad op de verspreiding van de islam. In de hoofdstad, Conakry, staat de beroemde Grand Mosque, de grootste moskee in West-Afrika, die meer dan 10.000 mensen kan herbergen.

In februari 2021 was er een uitbraak van het ebola virus, met ernstige ziekte en dood tot gevolg. Het virus heeft een zeer hoog sterftcijfer, meer dan 90% bij sommige uitbraken. In 2013 begon een uitbraak in dit gebied die drie jaar duurde. In heel West-

Afrika vonden meer dan 11.000 mensen de dood. Toen de uitbraak in 2021 begon, reageerden de gezondheidsdiensten snel en maakten gebruik van de kennis die ze bij de vorige uitbraak hadden opgedaan. Dankzij deze snelle actie en goede samenwerking konden ze de uitbraak in de hand te houden. Slechts 16 mensen werden ziek, waarvan er 12 overleden.

Ongeveer 8% van de bevolking van Guinee is christen en het land heeft geen vrijheid van religie. Zowel moslims als christenen hebben traditionele, inheemse rituelen toegevoegd aan hun religieuze praktijken.

“Prijz de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde.”

Psalm 103:2-4



Gebedspunten

Ebola is niet het enige gezondheidsprobleem in Guinee. Bid voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg in dit land en voor het voortdurende werk dat nodig is voor ziektepreventie en behandeling.

Bid dat christenen in Guinee goed worden onderwezen, zodat ze volwassen en effectief zijn in het delen van de liefde van Christus.

Bid dat moslims in Guinee een ontmoeting zullen hebben met Jezus en Hem gaan volgen.

De realiteit voor christenen op het Arabisch Schiereiland

Het ergste dat hij zijn familie aan kon doen, was een volger van Jezus worden. Maar David kon niet anders.

David woont op het Arabisch Schiereiland, waar hij opgroeide in een islamitisch gezin. Hij ging altijd trouw naar de moskee en las de koran. “Ik had vragen die de koran niet kon beantwoorden. De bezoeken aan de moskee deed ik uit plicht, niet uit geloof of persoonlijk verlangen.”

David zocht het antwoord op zijn vragen online. Daar ontmoette hij een christen die bij hem in de buurt woonde. Eindelijk kon hij alle vragen stellen die hij al zo lang had. Hij vond zijn antwoorden in de Bijbel. Door die zoektocht, werd David een volger van Jezus.

Naarmate zijn geloof zich verdiepte, vond David het steeds moeilijker om naar de

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”

1 Tessalonicenzen 5:16-18

moskee te gaan. Eerst verzon hij smoesjes om niet te hoeven gaan. Hij zegt: “Later bad ik dat de mensen in de moskee Jezus zouden leren kennen.” Zijn bekering bleef niet geheim. Een familielid zag een app-gesprek op zijn telefoon. David wist dat de keuze die hij daar zou maken, zijn verdere leven zou bepalen. Hij koos voor Jezus. “Ik vraag jullie om te bidden voor mijn familie en ook voor mij, voor vrede en rust.” David weet dat Jezus die Parel van grote waarde is en daar vindt hij vreugde in. Tegelijkertijd is hij bang, elke dag. Dat is de realiteit voor de christenen op het Arabisch Schiereiland.

Dit is een bijdrage van Operatie Mobilisatie www.operatiemobilisatie.nl

Gebedspunten

Bid voor mensen die bereid zijn om Jezus te laten zien op het Arabisch Schiereiland.

Bid voor wijsheid en volharding voor de nieuw gelovigen die komen uit moslimfamilies.

Bid voor meer Arabisch sprekende christenen die vragen kunnen beantwoorden en gelovigen kunnen bemoedigen in hun eigen taal.

Zegen de kerken die in het geheim samen komen, met Gods genade en bescherming.

Vreugde over een genezing in een Syrisch vluchtelingenkamp

Muna is de jongste uit een gezin van zeven kinderen in noord-Syrië. Nadat haar vader overlijdt door een ongeluk, verliezen ze alles. Noodgedwongen woont Muna nu in een vluchtelingenkamp, samen met haar moeder, Yasmina, en zes broertjes en zusjes onder de tien jaar. Als Muna ziek wordt, neemt Yasmina haar mee naar verschillende artsen. Muna krijgt per ongeluk de verkeerde medicijnen, waardoor ze blind wordt.

“Sorry, we kunnen niets doen om deze schade te herstellen,” vertellen de artsen. “Muna zal levenslang blind blijven.” Yasmina is erg ontmoedigd. Ze voelt zich hulpeloos en boos.

Een groep christenen, die in het kamp werkt, luistert meelevend als Yasmina hen

het verhaal vertelt. Ze bieden aan om voor Muna te bidden. Yasmina stemt ermee in en de groep begint te bidden. Plotseling kan Muna haar ogen weer bewegen en haar zicht komt volledig terug. Voor het eerst sinds ze de verkeerde medicijnen heeft gekregen kan Muna weer huilen en de tranen stromen over haar wangen. Yasmina en alle anderen die het met hun eigen ogen zien gebeuren, staan versteld van deze wonderbaarlijke genezing. Ze zijn overweldigd van vreugde en vieren Gods genade.

Yasmina prijst God: “De artsen vertelden dat ze niets konden doen voor onze dochter, maar Jezus heeft haar volledig genezen. Glorie aan God!”

“Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruis, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.”

1 Petrus 2:24



Gebedspunten

Bid dat vluchtelingen in de Syrische kampen toegang hebben tot goede gezondheidszorg en onderwijs.

Bid dat christenen die dienen in de kampen vrijmoedig hun geloof delen met moslims en bidden voor de zieken. Bid dat velen tot geloof in Christus zullen komen.

Bid voor vrede in Syrië, dat het land wordt herbouwd zodat families als die van Muna kunnen opbloeien.

Nieuwe hoop door Jezus in Jemen

De man van Ada raakt gewond in de oorlog tussen Saudi-Arabië en Jemen en sterft in haar armen. Nu hebben Ada en haar kinderen geen inkomen meer en moeten ze hun huis verlaten. Een vrouw kan hier niet zonder een mannelijke beschermer, maar haar vader heeft geen geld om haar weer in huis te nemen. Met een gebroken hart vertelt hij haar dat hem in deze cultuur niets anders rest dan haar in de gevangenis te laten zetten om haar zo te beschermen tegen verkrachting en misbruik.

Die nacht neemt Ada haar drie kleine kinderen onder de vier jaar mee en vlucht naar een andere stad. Ze wonen daar op straat en verzamelen afval. Farah, een Jemenitische christenvrouw, ontmoet haar en ziet haar ellende. Ze neemt Ada en de kinderen mee naar huis en deelt haar huis,

“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.”

Openbaring 21:4

eten, kleding, liefde en zorg met Ada. “Ik heb Jezus ontdekt die me troost en hoop geeft. Hij heeft me nieuwe familie gegeven en een nieuwe hoopvolle toekomst.”

Vanuit de staat krijgen mensen geen hulp, maar in de Jemenitische kerk zorgen ze voor elkaar en voor hun burens met het weinige dat ze hebben. Ada leert lezen en schrijven. Ze wordt een getalenteerd evangeliste en een goede luisteraar. Nu is ze de leider van een vrouwengroep die andere getraumatiseerde vrouwen helpt.

Tip: Bid voor de Tihami of de Akhdam, twee bevolkingsgroepen uit Jemen. De gebedsgidsen zijn te verkrijgen op frontiers.nl/gebedsgidsen



Gebedspunten

Bid voor de fysieke en geestelijke noden van getraumatiseerde weduwen en wezen in Jemen. Ze lijden onder oorlog, hongersnood, verlies, depressie en ziekte.

Bid voor Jemenitische christenen die vrijmoedig Christus volgen en anderen helpen.

Bid voor vrede in Jemen en voor hulp bij de zware omstandigheden waar dit land onder te lijden heeft.

Een groeiend aantal christenen in Ethiopië

Onlangs werd Jamila door een buurvrouw uitgenodigd voor een christelijke dienst. Ze had al een paar keer bedankt, maar nu had haar buurvrouw verteld hoe ze Jezus had gevonden. Hoe ze in Hem hoop had gekregen, ondanks haar moeilijke omstandigheden. Daarom besloot Jamila om mee te gaan. Ze bleef gaan en na een aantal weken beseft ze dat ze Jezus wilde volgen.

Jamila werd lid van een kleine kerk in Addis Abeba in Ethiopië. Haar man is nog moslim. Samen met hun twee kleine kinderen wonen ze in één kamer zonder elektriciteit en water. Jamila's man heeft geen werk, hij is vaak dronken en lui. Het gezin worstelt om te overleven. Jamila doet haar best om wat geld te verdienen door de was

te doen. Nadat Jamila een volgeling van Jezus is geworden, is alles nog moeilijker geworden. Haar familie die haar zo nu en dan financieel ondersteunde, heeft al het contact verbroken vanwege haar geloof.

Jamila zegt: "Ik wil een goede echtgenote zijn voor mijn man en een goede moeder voor mijn kinderen, een voorbeeld. Jezus heeft me voorgoed veranderd. Ik wil dat mijn echtgenoot dit beseft en ik blijf bidden dat hij Jezus ook gaat volgen."

Jamila is Oromo, met 30 miljoen de grootste etnische groep in Ethiopië. Sommigen hangen de traditionele religie aan. Ongeveer de helft is Soennitisch moslim en er is een groeiend aantal christenen.

"Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel."

Matteüs 5:16



Gebedspunten

Bid dat meer mensen uit het Oromo volk, zoals Jamila, volgeling van Jezus worden.

Bid dat de kerk in Ethiopië een liefdevol voorbeeld is van de boodschap van Christus.

Bid dat moslimfamilies in Ethiopië de mogelijkheden krijgen tot werk, onderwijs, gezondheidszorg en vrede.

“De Bijbel is meer waard dan geld” - Burkina Faso

Een nieuw gekozen evangelische bisschop en zijn team bezochten de lokale autoriteiten en leiders van andere denominaties in Burkina Faso. Ze wilden zichzelf introduceren en goede relaties opbouwen. Als onderdeel van de interreligieuze dialoog die gaande is in hun gemeenschap, vonden ze het belangrijk om de moslimgemeenschap te bezoeken.

De bisschop koos ervoor om op vrijdag de moskee te bezoeken, als er veel moslims aanwezig zijn om te aanbidden. Aan het eind van de gebeden werden ze verwelkomd in de moskee. De islamitische klerk vroeg: “Wat is de reden van uw bezoek?”

“We komen ons nieuwe team voorstellen en willen laten zien dat we een

goede samenwerking willen met de moslimgemeenschap,” antwoordde de bisschop. Burkina Faso heeft te kampen met terroristische groepen die angst zaaien. Radicalen proberen verdeeldheid te zaaien onder de bevolking. Maar de meeste mensen willen vrede en zijn dankbaar voor leiders die oproepen tot sociale eenheid.

De bisschop gaf een bemoedigende toespraak. “We hebben zoveel gemeenschappelijk!” Hij gaf de imam een Bijbel die met respect werd aangenomen. “Dit is het beste cadeau dat we vandaag hebben ontvangen, want het is het Woord van God. Het is een heilig boek. De Bijbel is meer waard dan geld.”

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”

Johannes 1:1, 4-5



Gebedspunten

Bid voor degenen die zich inzetten voor vrede en eenheid in Burkina Faso.

Bid dat christenen mogelijkheden hebben om het Woord van God aan te bieden aan hun moslimvrienden.

Bid dat Jezus wordt geopenbaard aan moslims die het Woord van God lezen.

Onderwijs voor meisjes in Pakistan

Onderwijs en ontwikkeling van de gemeenschap verandert de maatschappij in de hoogstgelegen delen van het noorden van Pakistan. Door de inspanningen van werkers van het Koninkrijk krijgen vrouwen en meisjes onderwijs en kansen die er eerder niet waren. Vanuit verafgelegen dorpen komen de volgende getuigenissen:

“Het is een wonder dat je van zo ver bent gekomen om ons te helpen ons leven te verbeteren. We maken nu deel uit van de maatschappij, we zijn niet langer buitenstaanders.”

“Ik ben zo blij. Mijn dochter wordt gerespecteerd en zal een grote bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. We dachten altijd dat het zondig was om onze dochters te onderwijzen, maar het is een voorrecht en een zegen.”

“Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer deze vaardigheid verwerven.”

Spreuken 1:5

“Ik kon zelfs mijn eigen naam niet schrijven. Nu kan ik mijn naam schrijven en tot 100 tellen! Ik kon nooit lezen welke dosis medicijnen ik mijn kinderen moest geven. Nu kan ik lezen en weet ik meer over gezondheid en hygiëne. En (met een ondeugende lach) ik kan ook de naam van mijn echtgenoot schrijven!”

“Ik ben een religieuze leider. Mijn mensen waren erop tegen dat er mensen van buitenaf zouden komen en dat meisjes onderwijs zouden krijgen. Ik stond er alleen voor toen ik jullie verwelkomde in onze gemeenschap. Nu bedanken ze me. Ze zien de vruchten.”



Gebedspunten

Bid voor toegenomen geestelijke openheid in deze gemeenschappen en voor bescherming en vrijmoedigheid voor werkers als ze het Goede Nieuws delen. Dit is de ware bron van verandering.

Bid voor de voltooiing van de vertaling van de Bijbel in de lokale taal en dat deze beschikbaar wordt gesteld aan de mensen die hebben leren lezen.

Vraag God dat er rechtvaardige leiders in Pakistan komen die de ontwikkelingen in de minst bereikte regio's aanmoedigen.

Jemen – Maleisië - Europa - Nederland

In broeder Achmed uit Jemen komt de hele wereld bij elkaar. Hij zegt: “Mijn kind werd op school in Maleisië geconfronteerd met mijn berichten op social media. Ze vroegen haar: “Is je vader christen geworden?” Mijn vrouw zei: “Alsjebliet laat niet merken dat je christen bent, dat is gevaarlijk voor ons!”

Achmed groeide op in Jemen en werd imam in zijn stad. Van zendingswerkers uit Australië kreeg hij Engelse les. Hierover werden anderen boos: “Dat mag je niet doen.”

Door de oorlog was het niet meer veilig in zijn land. Achmed vertrok met zijn gezin naar Maleisië. Daar ontmoette hij een oude vrouw die zijn gezin hielp. Zij vertelde hem over haar persoonlijke contact met God, door Jezus. Achmed ging verder op zoek en via internet leerde hij in zijn eigen taal meer

over het christelijk geloof. Uiteindelijk nam Achmed het besluit om Jezus te volgen.

In vertrouwen op Jezus, probeert Achmed Europa te bereiken. Zo komt onze broeder in Nederland aan. Hij maakt contact met andere gelovigen en wordt na negen maanden gedoopt. Ondertussen is zijn toekomst nog onzeker. Zijn vrouw en zes kinderen wachten in Maleisië op hereniging. Hopend op een nieuwe toekomst.

God werkt onder de Jemenieten. Door de oorlog zijn velen gevlucht. Er wonen meer dan 2.500 Jemenieten in Nederlandse asielzoekerscentra, onder hen is ook een handvol christenen.

*Dit is een bijdrage van Stichting Gave
www.gave.nl*

“Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.”

Lucas 14: 27



Gebedspunten

Bid voor het volk van Jemen. Ze hebben zwaar geleden door de oorlog. Bid voor de vluchtelingen en voor families, dat ze weer verbonden worden.

Bid voor Gods werk in het leven van Jemenieten. We zien dat er groei is, maar de openheid voor Jezus is nog klein.

Bid voor de nieuwe gelovigen, dat ze groeien in geloof en sterk mogen staan. Bid voor hun familieleden.

Vergeving in plaats van wraak in Afghanistan

Nadat de Taliban de macht greep in Kaboel in augustus 2021, zijn de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Afghanistan opgelopen. Er zijn tientallen etnische groepen, met elk hun eigen taal, tradities, waarden en vormen van islam. De Taliban, die hoofdzakelijk Pashtun zijn, heersen over alle etniciteiten.

Diar en Aziz werken in hetzelfde kantoor. Diar is Pashtun, een groep die waarde hecht aan familie en tradities. Hij is gehoorzaam aan de verwachtingen en druk vanuit zijn gemeenschap. Zoals de meeste Pashtun neemt hij zijn beslissingen in overeenstemming met de ideeën en idealen van zijn stam.

Aziz is Tajik en de mensen in zijn thuisland in de bergen verdedigden hun vrijheid tijdens de eerste overheersing van de Taliban. Ze zijn nu opnieuw in verzet. In de

afgelopen jaren hebben aan beide kanten veel strijders hun leven verloren. Van kinds af is Aziz gewend aan de strijd voor de vrijheid en rechten van zijn volk. Hij heeft zoveel familieleden en vrienden verloren dat hij niet meer rouwt om de verliezen.

In het kantoor hebben de verschillen de relatie tussen Diar en Aziz langzaam kapotgemaakt. Grapjes werden verkeerd begrepen en vragen opgevat als persoonlijke beledigingen. Cultuur had hun geleerd dat wraak dé manier was om de eer te beschermen. Om acceptatie en zelfs gerechtigheid te krijgen. Zowel Diar als Aziz dachten aan wraak in plaats van aan vrede.

Tot ze over het onderwijs van Jezus Christus en de mogelijkheid van vergeving hoorden. Beide besloten ze om elkaar te vergeven en te werken aan vrede in hun land.

“Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”

Johannes 8:36



Gebedspunten

Bid dat de verschillende etnische groepen in Afghanistan vrede en eenheid nastreven voor hun land.

Bid dat meer moslims in Afghanistan Jezus vinden, de Vredevorst.

Bid voor vrijheid voor de verschillende stammen en bevolkingsgroepen onder autoriteit van Jezus Christus en Zijn genade.

Vrijmoedig getuigen in de Kaukasus via Sociale Media

“Ik deelde onze eerste berichten op sociale media met onze partners in Azerbeidzjan. Dit inspireerde hen om dezelfde video’s te maken waarin vrijmoedig werd verkondigd dat ze Jezus volgen,” schreef Frank, een werker uit de Kaukasus, begin 2021. De Kaukasus regio ligt tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee en beslaat delen van Armenië, Azerbeidzjan, Georgië en Zuid-Rusland. Het is een regio met inwoners die verschillen in etniciteit, politiek en geografie. Het zuidelijke deel van de regio is bijna volledig islamitisch.

Frank kon tijdelijk niet naar de Kaukasus reizen, dus werkte hij vanuit zijn westerse thuisland. Sociale media boden hem de gelegenheid om op een natuurlijke manier online in contact te komen met moslims. Hij maakte video’s en andere media in het Azeri.

“Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesnel, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt...!” - Jesaja 52:7

In negen maanden hebben honderdduizenden mensen zijn berichten bekeken. Frank vertelt: “Honderden hebben een Nieuw Testament ontvangen in het Azeri en tientallen mensen zijn doorverwezen naar vervolgcursussen. Het team bezorgt persoonlijk delen van de Bijbel en bidt met mensen ongeacht het veiligheidsrisico.”

“Een broeder uit Azerbeidzjan vertelde dat er elke week nieuwe mensen naar hun huisgroep komen. Een ander vertelde dat hij regelmatig telefoontjes krijgt van mensen die om een Nieuw Testament vragen voor vrienden. De belangstelling is groot!

Er komen zelfs aanvragen van mensen uit de onbereikte republiek Nachitsjevan, een regio die sinds 1989 vrijwel volledig buiten het bereik van het Goede Nieuws is gebleven.”



Gebedspunten

Bid voor meer mogelijkheden om Gods liefde te delen met moslims in de uitdagende Kaukasus regio.

Bid dat christenen in de regio worden onderwezen en groeien in geloof en dat er meer kerken gesticht worden onder de verschillende volken.

Bid dat moslims in Kaukasus toegang hebben tot christelijke media.

Moslimkinderen in Oostenrijk

“Ik heb maar één redder,” merkt mijn buurkind vanuit het niets op. “Mijn redder is Allah,” voegt ze er trots aan toe. Ik denk een moment na en antwoord: “Ik heb ook maar één Redder en dat is Jezus.” Shayla kijkt me vragend aan: “Wie is Jezus?” En zo ontstond een lang gesprek over wie Jezus is.

Veel kinderen zijn geëmigreerd naar Oostenrijk vanuit een land met een moslimmeerderheid. Velen van hen hebben traumatische ervaringen opgelopen in hun thuisland en tijdens hun vlucht. Vaak passen ze niet goed in het schoolsysteem en hebben ze weinig onderwijskansen gehad. Maar ze vinden het geweldig als mensen de tijd nemen om hen te leren kennen en spelletjes met ze te spelen. Ze stellen vaak vragen over wat christenen geloven en ze vinden het fijn om over God te praten.

“Wie Hem wel ontvingen en in zijn Naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.”

Johannes 1:12

Shayla en veel andere moslimkinderen denken na over God en hun moslimgeloof. “Bidden is zo vermoeiend,” zegt Shayla. “Je moet je altijd wassen, omkleden en de juiste dingen zeggen en ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Hoe bid jij?”, vraagt ze een medewerker die Jezus volgt. Het is zo mooi om de honger te zien waarmee de kinderen luisteren naar de verhalen over Jezus. Hoe ze meer willen weten over wie Jezus is en hoeveel Hij van hen houdt.

Tip: In de gids *Delen met moslims* ontvang je tips om het Goede Nieuws met hen te delen. Te verkrijgen op frontiers.nl/boekenplank



Gebedspunten

Bid dat vluchtelingkinderen in Oostenrijk herstellen van hun trauma en vrede en veiligheid vinden in hun nieuwe omgeving.

Bid dat ze de mogelijkheden krijgen om de nieuwe taal, cultuur en ideeën te leren en bid dat de mensen die met hen werken geduld en compassie hebben.

Bid dat vluchtelinggezinnen Jezus vinden als hun Redder.

De Pattani's in Maleisië

Ongeveer 1,5 miljoen Pattani Maleisiërs wonen in het gebied rondom de Thais-Maleisische grens. Minder dan 0,01% heeft over Jezus gehoord. Als minderheidsreligie in Maleisië zijn ze toegewijd. Meer nog dan moslims uit landen met een moslimmeerderheid in Zuidoost-Azië. Deze eigenschap van de gemeenschap maakt het voor Pattani's moeilijk om andere religies te onderzoeken.

Susu hoorde over Jezus toen ze als vertaler werkte voor een christelijke groep. Ze vond grote vrede toen ze bad in de naam van Jezus. Zijn liefde herstelde haar leven en relaties. Het is gebruikelijk in haar cultuur om wraak te nemen op mensen die je pijn hebben gedaan. Maar toen Susu's collega slecht over haar had gesproken koos ze

ervoor om haar met vrede en vreugde in haar hart te vergeven.

Susu is terughoudend om haar geloof te delen met haar man, hoewel hij het dichtst bij haar staat. Ze bidt vaak samen met haar twee zonen en neemt hen mee naar de ontmoetingen van de geheime gelovigen. Terwijl ze meer leert over Gods Woord, bidt ze dat in haar gezin Jezus in het middelpunt zal staan.

Weetje: Wist je dat er nog erg weinig vrucht is onder Maleisiërs? Blijf volharden in gebed voor hen.

“Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect.”

1 Petrus 3: 15-16a



Gebedspunten

Dank God voor hoe het Goede Nieuws levens, gezinnen en gemeenschappen verandert en bid dat meer Pattani moslims het Goede Nieuws zullen horen.

Bid dat geheime gelovigen in Maleisië wijsheid krijgen en moed om de leer van Jezus te delen met anderen.

Bid voor goed discipelschap voor Maleisische christenen, zodat ze effectieve getuigen kunnen zijn voor hun gezinnen en gemeenschappen.

De Nacht van Kracht

Tijdens 'Laylat al Qadr', de 'Nacht van Kracht', wordt de openbaring van de eerste verzen van de koran aan de islamitische profeet Mohammed gevierd. Het is een uitzonderlijk belangrijke gebeurtenis. Zelfs voor de minst toegewijde moslim. Er wordt aangenomen dat gebeden en goede daden die in deze nacht worden uitgevoerd, meer waarde

Tips voor je gebed in deze nacht:

- Zoek mensen met wie je tijdens deze dag/nacht specifiek voor moslims kan bidden.
- Bid met christenen wereldwijd en schrijf je in voor een land en een tijdstip op https://pray4movement.org/ramadan_2023_resources/
- Kijk voor meer tips op frontiers.nl/nachtvankracht

Zie je het niet zitten om 's nachts te bidden? In Indonesië is het nacht als het in Nederland middag is. Je kan dus ook overdag bidden.

hebben dan alle gwebeden en goede daden die in duizend maanden worden uitgevoerd.

Deze nacht staat ook bekend als de 'Nacht van de bestemming', waarvan velen geloven dat hun lot voor het komende jaar wordt vastgelegd. Daarom is het belangrijk voor moslims om te bidden voor vergeving en zegeningen in deze nacht. Velen zullen de hele nacht doorbidden. Er zijn zelfs mensen die de laatste tien dagen van de ramadan in de moskee blijven zodat ze niets zullen missen van dit moment.

Moslims die deelnemen aan de ramadan zullen meer bidden en in de koran lezen tijdens de laatste tien dagen om zo extra goddelijke gunsten te verdienen. Het is ook een tijd om vergeving aan anderen te vragen, anderen te vergeven en relaties te herstellen.

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”

Johannes 1:29



Gebedspunten

Tijdens 'Laylat al Qadr', zoeken moslims met grote inzet naar God. Bid dat God zichzelf wonderbaarlijk zal onthullen door dromen en visioenen.

Veel moslims zoeken vergeving voor hun zonden in deze nacht. Bid dat ze een openbaring krijgen van Jezus, het Lam van God, die de zonden van de wereld wegneemt.

Bid dat deze 'Nacht van de bestemming' nieuwe mogelijkheden biedt voor christelijke werkers in de moslimwereld om het Goede Nieuws te delen.

De Al Massira cursus leidt Mousa tot Jezus

Met tranen in zijn ogen omhelst Mousa de jonge vluchteling die als een zoon voor hem is geworden, als hij druipend uit het doopwater komt. Rondom hen staan andere jonge mannen met hun armen om elkaars schouders te juichen van vreugde.

Mousa denkt terug aan zijn eigen verhaal. Hij groeide op in een Arabisch moslimgezin in het Midden-Oosten. Hij geloofde altijd in één God maar dacht niet dat deze God in hem persoonlijk geïnteresseerd zou zijn. Nadat hij naar Azië was verhuisd voor zijn werk en zich uiteindelijk vestigde in Europa, ontmoette hij vriendelijke christenen die hem hielpen om te wennen in zijn nieuwe stad. Zij nodigde hem uit voor een Al Massira groep.

“Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.”

Romeinen 15:13

Al Massira is een cursus die bestaat uit dertien ontmoetingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van filmpjes. De cursus wordt wereldwijd gebruikt. Het volgt de verhalen van de Bijbelse profeten vanaf Adam tot aan Jezus de Messias en Zijn boodschap van redding. Na het verhaal van David, besloot Mousa om zich te laten dopen. Hij werd samen met anderen met Arabische en Perzische achtergronden gedoopt. Dat was het begin van herstel en verlossing, met zelfs een wonderbaarlijke genezing van een depressie! Mousa werd een missionaire voorganger. Hij traint op zijn beurt anderen om het Goede Nieuws naar alle naties te brengen.



Gebedspunten

Bid dat vluchtelingen die tot geloof komen, groeien in hun geloof en weten dat zij kinderen van God zijn.

Bid dat christenen zelfvertrouwen krijgen om het materiaal van Al Massira te gebruiken en te delen met hun burens.

Bid dat gelovigen als Mousa groeien in leiderschap en hun plaats vinden in het werk voor Gods wereldwijde Koninkrijk.

Vrouwen en de islam

In theorie geeft de islam vrouwen meer rechten dan sommige aanhangers van de islam doen. In de koran staat duidelijk dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn in de ogen van God. Er staan instructies in voor de bescherming van vrouwen.

We zien in veel islamitische culturen, traditionele en culturele gewoontes die niet in overeenstemming zijn met het onderwijs uit de koran. Moslimvrouwen hebben te maken met ongelijkheid in onderwijs, werk, gezondheidszorg en familierollen.

Moslimvrouwen brengen wereldwijd veranderingen tot stand. Vrouwen in moslimlanden staan op als 'influencers', leiders en vernieuwers overal in de wereld. Ze ontdekken hun eigen waarde en vaardigheden.

Pakistan is een islamitisch land dat niet onbekend is met vrouwelijke politieke

leiders. Vorig jaar werden vijf belangrijke politieke posities toegewezen aan vrouwen.

Saudi-Arabië, dat altijd erg achterloopt in dit opzicht, heeft kleine stappen gezet ten opzichte van gelijkheid voor vrouwen. Sinds kort worden vrouwen toegelaten tot publieke ruimtes zoals cafés en sportruimtes met mannen. Vrouwen hebben ook het recht gekregen om alleen te wonen en alleen te reizen, zonder toestemming van een mannelijke beschermer. Het aantal vrouwen dat buitenshuis werkt in Saudi-Arabië is verdubbeld in de laatste vijf jaar.

Moslimvrouwen worden zichtbaarder in de kunst, met zelfs de eerste islamitische, vrouwelijke superheld in de populaire Marvel filmserie. In de sport vinden sommige moslimvrouwen manieren om op hoog niveau mee te doen, zelfs als ze een hoofddoek dragen.

“Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.”

Lucas 1:45



Gebedspunten

Bid dat moslimvrouwen door kunnen gaan met de mogelijkheid om op te bloeien en om veilig en gelukkig te zijn.

Bid dat moslimvrouwen op plekken met invloed sterk, veilig en succesvol zijn in het aan de kaak stellen van onveiligheid en onrecht.

Bid dat moslimvrouwen gezegend mogen zijn en de mogelijkheid hebben om de boodschap van Jezus te horen en Hem te volgen.

Getuigenis van een moslima

Ik heet Fatima, geboren in Marokko en van oorsprong Berber. Mijn ouders hebben mij en mijn elf broers en zussen opgevoed als moslim.

Mijn ouders hadden regelmatig ruzie en elk jaar kwam daar meer geweld bij kijken. Ik bad jarenlang voor vrede in ons huis maar er veranderde niets. Ten slotte gaf ik Allah een ultimatum. "Ik ga drie keer bidden en als U zich dan niet aan mij laat zien, dan geloof ik niet meer." Er gebeurde niets, maar die nacht had ik een droom. Ik beklom een berg en ik werd aangemoedigd om niet op te geven. Boven op de berg ontmoette ik een man die was gekleed in wit, die straalde van vriendelijkheid. Hij werd omgeven door gelukkige mensen, die waren vervuld met vrede.

Ik vertelde mijn familie over de droom, maar ze verwierpen hem. Ik bewaarde de

droom daarom in mijn hart en hoopte dat ik kon uitvinden wie de man in het wit was.

Mijn leven was saai en doelloos, tot er een echtpaar in ons gebouw kwam wonen, die me uitnodigden voor een Bijbelstudie. Daar voelde ik de aanwezigheid van God. Ik begon in het geheim in de Bijbel te lezen en ontdekte wie Jezus was. Ik realiseerde me dat Jezus de man uit mijn droom was! Ik riep het uit tot God om me te bevrijden uit mijn lijden en Zijn vrede te ontvangen.

In mijn nieuwe leven kreeg ik vreugde en vrede en bid ik dat mijn familie Jezus ook leert kennen.

Tip: Op <http://morethandreams.org/> vind je meer getuigenissen van mensen die dromen van Jezus hebben gehad.

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”

2 Korintiërs 5:17



Gebedspunten

Blijf het hele jaar bidden dat moslims dromen en visioenen krijgen over Jezus.

Bid dat zoekende moslims christenen ontmoeten die het Goede Nieuws met hen kunnen delen.

Bid dat gelovigen vanuit een moslimachtergrond trouwe getuigen zijn naar hun families.

Hoe kan je blijven bidden?

- Bid voor mogelijkheden om de liefde van Jezus te laten zien aan moslims in jouw omgeving.
- Bid voor mensen waarvan je weet dat ze Christus dienen onder moslimvolken en wees gastvrij naar hen.
- Denk eraan om gedurende het jaar te bidden voor moslims wanneer je samenkomt met andere gelovigen en spoor hen aan om mee te doen aan *30 Dagen Gebed*.
- Kijk voor gebedsopties van Frontiers op www.frontiers.nl/bid of scan de QR-code.
- Je kunt ook doneren om een bijdrage te leveren aan het produceren van de gebedsgidsen van *30 Dagen* op: IBAN: NL 06 INGB 0007 2305 83 of via frontiers.nl/geef

“Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.”

Efeziërs 6:18

Bedankt voor jouw gebed!



frontiers.nl/bid



frontiers.nl/geef

Deze gids wordt verspreid door Frontiers

Slechts een klein deel van de ruim 1,7 miljard moslims heeft de kans om een volgeling van Jezus te ontmoeten die hem of haar het Goede Nieuws brengt. Frontiers werkt samen met kerken, pioniers en teams om groepen van volgelingen van Jezus te zien ontstaan in de meest onbereikte delen van de moslimwereld. Wil je meer weten over dit werk? Of dit werk in gebed of financieel ondersteunen? Neem contact met ons op via www.frontiers.nl.



frontiers

www.frontiers.nl/30dagen

© Fotografie alle foto's
in deze brochure: Unsplash

De Bijbelteksten in deze
uitgave zijn ontleend aan de
Nieuwe Bijbelvertaling.

Deze gids is tot stand gekomen
met dank aan:

