



Beste vrienden, broers en zussen, bidders,

13-09-2021

We leven in vreemde tijden, nietwaar? De grootste uitdaging voor de kerk in deze tijd, zei een goede vriend van mij, is om te midden van alle tegengestelde meningen over corona en vaccinaties toch één te blijven! De discussies zijn in de wereld soms bits en gemeen, de wederzijdse beschuldigingen steeds feller en ongenueanceerder.

Gaanwe als christenen mee in deze polarisatie, of kunnen we de onderlinge liefde in Christus boven dit alles stellen (en onze privé-meningen dus relativeren en onderschikken)?



Hoe is het trouwens met ons als christenen? Hoe gaat het

met jou in deze bijna-post-corona-tijd? Sta je er geestelijk nog? Heeft corona jou verzwakt of versterkt? Heb je je kerk gemist, de fellowship met broers en zussen, gezamenlijke aanbidding, gebedssamenkomsten? Heb je de lockdown-tijden optimaal gebruikt in je binnenkamer? Heb je je gebed en geloof goed gevoed bij de Bron? Het was en is niet evident, hé? De druk in de wereld neemt toe, en met de gesloten kerken voel je al een beetje aan wat vervolgde christenen moeten meemaken. Als de buitendruk echter toeneemt, is het aan ons om te zorgen dat ook de binnendruk groter wordt: de Geest die in ons woont is sowieso groter en sterker dan alle geesten in de wereld samen (1 Joh. 4:4).

Voor mij staat als een paal boven water: gebed mag niet verslappen,

integendeel: het is crucialer dan ooit. Als er één ding is waar de boze ons probeert te

verzwakken is het door ons af te snijden van onze levensader, onze zuurstoftoevoer: een levende relatie met onze God en Vader, de Bron van alle Leven.



Hij probeert onze

geest uit te hongeren, ons moe te maken en uit te putten. Online samenkomsten zijn een goed plan-B, maar geen plan-A. Op internet kan je steengoede preken en studies van wereldklasse vinden, maar ook 'geestelijk fast food' dat erin gaat als limonade, of zelfs 'junk food'. Bid om onderscheidingsvermogen. Online preken kunnen een échte kerk niet vervangen. Het gevaar bestaat dat we ons op deze manier leraars bij elkaar zoeken die zeggen wat we graag willen horen, die "ons het oor strelen" (2 Tim. 4:3).

Mijn komende boek (dat al goed gevorderd is) gaat hier ook deels over: een devotional – 365 stukjes - over 'God kennen'. Hoe wezenlijk is het niet om de Schepper te kennen: Hem naar Wiens beeld we gemaakt zijn, en die tegelijk onze bestemming zal zijn? Hoe we Hem zien, bepaalt hoe we onszelf zien en onze naaste, de wereld en de toekomst, onze prioriteiten en engagementen. Is ons beeld van Hem zuiver en helder, of bekleet en vertroebeld, scheefgetrokken door wereldse modes en de tijdgeest, of door persoonlijke kwetsuren uit het verleden...? Het is een strijd om ons niet te laten afleiden door het geschreeuw van deze wereld, de glitter en glamour, de flitsende aanbiedingen die onze ogen verblinden, de oppervlakkige beloftes van geluk en vervulling. Soms zou je toch liever op een eiland wonen, nietwaar? Maar "de waarheid zal ons vrijmaken" (Joh. 8:32): God echt en diep kennen zoals Hij is, in al Zijn rijke facetten, is het meest bevrijdende wat bestaat!

God kennen – Hem mógen kennen en direct met Hem mogen spréken - is het grootst denkbare privilege. We moeten constant het niet-evidente hiervan blijven beseffen: dat wij (1) ondanks alles



(onze zonden en ons blijvend tekortschieten), (2) zomaar gratis (onverdiend,

zonder prestatie van onze kant of 'bewijs van goed gedrag en zeden') en (3) vrijmoedig (zonder schaamte, schuld of kruiperigheid), (4) onbeperkt in tijd (dag en nacht, zo lang als we willen) (5) bij de allerbelangrijkste Persoon van het heelal mogen komen (op aarde kan je niet eens bij je eigen koning geraken), en (6) zonder condities of taboes mogen vertellen of vragen wat we willen, en (7) dat Hij hiervan geniet en reeds tevoren gebedsverhoring belooft. Dit is wat wij 'gebed' noemen, of: een relatie met Hem. Als wij dit cadeau, deze 'hot line' met de Grote Baas niet gebruiken, is dat zoiets als schuldig verzuim. Het is eigenlijk minachting – te weinig waardering – voor een heerlijk privilege, waar iemand anders de hoogste prijs voor betaald heeft.

Vind je bidden ondanks dat alles toch moeilijk? Je bent absoluut niet alleen! Benoem dit liever eerlijk. Spreek erover met anderen. Zoek jezelf een goede gebedspartner en doe het samen! Woont hij/zij te ver, doe het online: dat is een goed plan-B. Kortom, er zijn tal van tools om ons gebedsleven een nieuwe boost te geven (zie ook verder).

Onlangs werd ik sterk aangesproken door een zin van de oude profeet Samuël. In 1 Samuël 12 had hij eerst het volk Israël onverbloemd vermaand over hun zonden, koppigheid, rebellie en hardnekkige neiging tot de afgoden. Hij leefde in een tijd waar dit nog kon: ongegeneerd en vrijuit Gods Woord verkondigen zonder mensen over hun bolletje te aaien, de boodschap te verzoeten of te pampieren. In onze cultuur moet je namelijk altijd politiek correct zijn, mag je niemand oordelen en zijn leiders afhankelijk van hun herverkiezing en goedkeuring door het volk, waardoor ze zich dus bijna altijd aan populisme schuldig (moeten) maken. Samuël voegde er echter aan toe: *“En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEER zou zondigen door op te houden voor u te bidden”* (1 Sam. 12:23). Er waren tevoren al verschillende situaties waar hij, door zijn gebed en tussenkomst bij God, een beslissende overwinning voor Israël behaalde. Laten wij ook onze plaats onvermoeibaar als

priesters innemen, ook al zien we veel om ons heen wat bergaf gaat. We moeten nog méér onze hoop op God alleen stellen; maar Hij kan dan ook met één vingerknip de geestelijke situatie in een heel land veranderen.



Af en toe lees je in de media toch sprankeltjes van hoop en positieve noten: bijv. de bekering van schrijfster Kristien Hemmerechts die na vele decennia God teruggevonden heeft en daar openlijk van getuigt in Knack. Onlangs had ik bijv. een ontmoeting met de priester van de Basiliek van Koekelberg, een zeer charismatisch man, die mij bevestigde dat in die basiliek (waar bijv. jaarlijks het



Te Deum plaatsvindt met en voor de koninklijke familie) reeds 9 jaar een 24/7 gebed bezig is, dag en nacht zonder onderbreking, met 500 deelnemers! Er gebeuren meer mooie dingen dan we beseffen. Of: de coronatijd heeft ook de mogelijkheden van internationale zooms enorm uitgebreid: je kan samen bidden met mensen uit alle continenten. Ik heb zelf bijv. deelgenomen aan zulke netwerken vanuit Canada, India en Jeruzalem: heel bijzonder en inspirerend!

Maar hoe moeten we naar deze wereld kijken en voor haar bidden? De verwarring neemt toe: je weet steeds minder wie of wat je nog mag geloven in de media; vooral wat ze ons níet vertellen maar bewust achterhouden, doet grote vragen rijzen. Media worden er steeds professioneler in om meningen te 'verkopen' en ze dus zo 'in te pakken' (op te poetsen) dat we ze slikken. Zonder in goedkope complottheorieën te vervallen, zien we in coronatijden dat we – om het voorzichtig te zeggen - steeds een stap dichterbij een potentiële wereldcontrole. Het is angstaanjagend hoe overheden en media het denken en handelen van de massa 'masseren' en sturen, en alle tegenstemmen verdacht maken. Bij corona was dit al 'du jamais vu' (hoewel dit in landen als China nog véél verder gaat); maar bij om

het even welke nieuwe crisis zal dit verder gaan. Laten we als christenen vooral waakzaam zijn, maar zonder ons angst te laten aanjagen. Je kan je helemaal verliezen wanneer je alle politieke turbulentie en de media probeert te volgen, maar het



is wezenlijker om naar God te kijken dan naar de duivel. Het is ook beter voor ons om niet op de duisternis te focussen, maar ons licht maximaal te laten schijnen. Een christen is in wezen zeer hoopvol: ook al glijdt deze wereld in duisternis af, toch weten we dat God de hele wereld in Zijn hand heeft en niemand Zijn plan kan dwarsbomen. Jezus heeft de wereld overwonnen en bemoedigt ons daarmee dat het dus mógelijk is (Joh. 16:33) – in Zijn kracht uiteraard.

“Hoe is het nu met het Gebedsnetwerk?”, vraag je je misschien af. Wel, de overheveling van het Gebedsnetwerk naar Pray4belgium is nog volop bezig: de website van deze laatste wordt grondig bijgewerkt en aangepast. De bedoeling is om nieuwsberichten en activiteiten (zoals bijv. de gebedsketting) via dit platform bekend te maken, en ook mailings met gebedsnieuws (zoals deze hier) verder uit te sturen. Ook al zullen de zelf georganiseerde gebedsacties de komende tijd minder zijn, er is veel aanbod (van andere gebedsorganisaties of

internationaal) waar we u graag naar doorverwijzen. Geen enkele bidder hoeft werkeloos aan de kant te staan.

Hier herhaal ik enkele nationale initiatieven:

- **De gebedsketting** is tijdens de hele corona-tijd blijven functioneren: ook hier verwelkomen we graag nieuwe bidders, want ons land heeft het hard nodig. Je kan kiezen welke van de **zeven 'gebedsbergen'** jij op je hart hebt (politiek, economie, onderwijs, sociale sector, media en cultuur, kerk en religie, familie), en dan krijg je daarvoor specifieke gebedsonderwerpen, 4 à 8 maal per jaar via mail en WhatsApp. Alle [info hier](#). En geef je op bij Gerda: [247gebed\\_gerda@telenet.be](mailto:247gebed_gerda@telenet.be)



- De Evangelische Alliantie Vlaanderen geeft al verschillende jaren een gebedsnieuwsbrief uit via e-mail, met één onderwerp per dag, zeer goed en rijk gestoffeerd: geef je op bij [sAmen@EAVlaanderen.be](mailto:sAmen@EAVlaanderen.be)
- **Onder evangelische gemeenten is sinds enkele jaren 'Kniel' actief, en zij organiseren gebedstijden (online of live), toerusting voor gebedscoördinatoren, bemoediging en opbouw...: zie [www.kniel.be](http://www.kniel.be)**
- **'Upperzoom'** (een gebedsbediening van Cleansing Stream): elke maandag, woensdag en donderdagochtend (online) bidden voor België vanuit de Psalmen. Meer info? [guy.cauwels@telenet.be](mailto:guy.cauwels@telenet.be)
- Maar er is nog veel meer, zoals Sofaenzo, Mahabba, Moeders in Gebed... waarover later hopelijk meer.

Ga zeker eens een kijkje nemen op [www.pray4belgium.be](http://www.pray4belgium.be)! Ook op



